

## Sisterhood will make it Bloom

Het is nog maar vier weken geleden dat de derde pilaar werd geboren van Oracle Priestess. Het is zo bijzonder hoe dat is gegaan. Rik, de liefde van mijn leven, kwam met een simpel idee gericht op marketing. Ik liet dat even sudderen en voelde ineens de verbinding met een meditatie die ik een paar dagen daarvoor had gedaan, waarin ik een boom zag met knoppen, gepaard met de woorden: 'Sisterhood will make it bloom'.

Het simpele idee werd ineens onwijs gelaagd en al samen sparend kwam er een gruwelijk goed idee door me heen! Ik werd blijer en blijer. En zo is het dat er nu een sisterhood-fonds én platform is ontstaan. Een fonds waar tien procent van de winst van Oracle Priestess naartoe gaat om big-impact trajecten te financieren voor sisters die het niet kunnen betalen. Een platform waar sisters zichzelf met hun bedrijf in het licht kunnen zetten.



Margo Awanata van Wild and Sacred Woman inspireerde mij voor het symbool van deze pilaar. Wanneer we in sisterhood online meeten, maken we bij het afscheid altijd een hartje van onze handen om zo liefde naar elkaar en de wereld te sturen.

Ik voelde dat deze pilaar niet over mij gaat, maar dat dit iets is waarin ik een lichtzuil mag zijn voor iets groters. Alle sisters die zichzelf op het platform in het licht zetten, zullen met elkaar en mij een lichtweb gaan vormen. Af en toe zal er iemand zijn die zo geïnspireerd is dat die op zijn of haar eigen authentieke wijze ook een lichtzuil zal zijn voor het web.

Zo ging dat met Karina Stelloo. Ik ken haar al jaren, en zo nu en dan komen we bij elkaar op de lijn en delen we over het leven. De mooie en rauwe dingen, alles kan gedeeld worden tussen ons. En altijd is het zo dat we, alleen al door met elkaar te delen, rijke inzichten vergaren en elkaar inspireren.

Het is een bijzonder contact. Karina heeft dezelfde leeftijd als mijn moeder en toch zijn we als tweelingzusjes, als beste vriendinnen, als moeder en dochter en andersom. Ik ben onwijs dankbaar voor de band die we hebben, zo gelijkwaardig.

Goed, waar ik naartoe wilde voordat ik begon te mijmeren over onze bijzondere connectie, is dat ik met haar deelde over het concept en dat ze zo ontzettend enthousiast werd dat ze besloot ook een lichtzuil te zijn voor het web. En dit doet ze op geheel authentieke wijze. En dat is zo onwijs gaaf! Dat is precies waar ik van droom!



Ze brengt het concept de wereld in via haar bedrijf op geheel eigen wijze. Ze heeft haar eigen naam aan het concept gegeven: 'MagicMakers'. Love the name! En ze wilde dit platform graag voor mannen en vrouwen beschikbaar hebben. Wat ik ook weer fantastisch vind, want dat sluit weer aan bij een droom die ik heb voor de toekomst! Namelijk een stichting, genaamd: A Soul Grounding Academy, voor bewuste ondernemers, man én vrouw en... hoe je jezelf maar identificeert.

Ik wijk verder niet al te veel uit over het concept, want dat kun je op de website uitgebreid lezen. Ik vind het gewoon onwijs leuk om over het proces te delen.

En zo is het dat ik in korte tijd met een enorme tunnelfocus bezig ben geweest met het geboorte geven aan de derde pilaar van Oracle Priestess. In die weken delen Karina en ik alle stappen die we hebben ondernomen en laten we elkaar zien wat we hebben gedaan op onze website. We denken ergens begin april iets naar buiten te brengen, maar dan staat het de volgende ochtend al op papier. Zo snel ging de energie.

Ondertussen ben ik gewoon moeder en heb ik heerlijke momenten met Rik en Rock aan het meer. Ik kan nu echt niet bedenken waar ik toch elke keer de tijd vandaan haal om alles te doen wat ik doe. Wat ik wel weet, is dat ik doordat ik moeder ben enorme focus heb gekregen en zonder afleiding de energie kan volgen die expressie en vorm wil krijgen.

Nu staat het. Het platform is online, de producten die in verbinding staan met sisterhood en jezelf tot bloei laten komen zijn gemaakt en staan in de webshop. Karina heeft zich als eerste voorgesteld op het platform en nu mag het verder ontvouwen. Zo nu en dan schiet er een suster door mijn gedachten, die stuur ik dan een uitnodiging.

Overigens is het echt heel leuk om jezelf in het licht te zetten op zo'n platform. Ik heb mezelf mogen voorstellen op het platform van MagicMakers. Het is zo bijzonder wat er gebeurt als je dat ziet als kans om in het nu te voelen hoe je jezelf en je bedrijf wilt voorstellen! Ik schreef stukken waarvan ik ineens voelde: 'Holy shit! Dit is goud voor op de website!'. Je gaat voelen waar je bedrijf nu staat, welke ontwikkelingen er hebben plaatsgevonden, je stemt je echt weer even af op waar je nu staat met je bedrijf, en dat is mooi.

Zo. Dit staat, en dan is er nu ruimte om de eerste pilaar, Priesteres van het Orakel, weer up-to-date te maken. Alle diensten te omschrijven, de webshop te vullen zodat de aanschaf makkelijk gedaan kan worden, de teksten in lijn te trekken met het moment en alle nieuwe inzichten te verwerken. Leuk!

Veel liefs! Rozemarijn.

